



διάλογοι καταλλαγής

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

GR - 73006 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Ενημερωτικό Δελτίο • Ιούλιος 1988 • Αριθμ. Φύλλου 10

ΠΡΙΝ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ!

Από 13 μέχρι 16 Αυγούστου 1968 πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο της Ο.Α.Κ. με θέμα: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.

Στις 13 Οκτωβρίου 1968 έχινε η τελετή των εγκαινιών. Το έργο του Ιερούματος άρχισε κάτω από τις τότε ανώμαλες πολιτικές συνθήκες και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα, όχι χωρίς δυσκολίες, μικρές ή μεγάλες.



Η Ο.Α.Κ το 1968

Ευχαριστούμε όλους εκείνους, που πορεύτηκαν αυτό το δρόμο μαζί μας με την ευλογία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχη - Πνευματικού Προστάτη του Ιερούματος - με την ευχή, την έμπνευση και τη διορατικότητα του επισκόπου μας Σεβασμ. Ειρηναίου, με τη συμπαράσταση του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, του διαδόχου του Σεβασμ. Τιμοθέου και άλλων Επισκόπων της Εκκλησίας της Κρήτης και της Ορθοδοξίας γενικότερα και με την προσευχή των πατέρων της Ιεράς Μονής Γωνιάς, των εφημερίων της Μητροπόλης μας και πολλών άλλων, γνωστών και αγνώστων.

Είναι αμέτρητοι εκείνοι, πού στήριξαν το Ίερυμα κατά την πρώτη 20ετία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο: οι άμεσοι ή έμμεσοι συνεργάτες μας, τα κατά καιρούς μέδη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα Μέλη (Εταίροι) της Ο.Α.Κ., οι συνδιοργανωτές της μιας ή της άλλης εκδήλωσης, οι εκάστοτε σύνεδροι, οι ευεργέτες, δωρητές και αρωγοί του έργου μας, κρατικές Υπηρεσίες και συλλογικοί φορείς, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Τύπος και τα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ανθρωποί της περιοχής και τόσοι άλλοι ακόμη και εκείνοι, που με την κριτική τους, καλοπροαίρετη συνήθωσαν να ξανακοιτάζουμε την πορεία μας και να βελτιώσουμε τη διακονία του διαδόχου, της καταλλαγής και της πνευματικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής προαγωγής, την οποία μας αξίωσε η Χάρις του Θεού να προσφέρουμε στον αμπελώνα Του, στην Κρήτη, στη Χώρα μας και στη διεθνή κοινότητα. Με τη συμπλήρωση της πρώτης 20ετίας των επόμενο μήνα, προβλέπεται να οργανωθεί και το 1000ό συνέδριο! Πόσος μόχθος..., πόση ευλογία!

Ευχαριστούμε όλους για όλα. Θεού το δώρο! Γι' αυτό:

ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ ΠΑΝΤΩΝ ΕΝΕΚΕΝ

JPIC και CFC

"Ιδού θύρα ηνεῳγμένη εν τω ουρανῷ" (Αποκ. 4, 1)

Η παγκόσμια χριστιανική κοινότητα βρίσκεται αυτό τον καιρό σε μια φάση έντονης κινητικότητας, που έχει προκληθεί με το λεγόμενο JPIC - Πρόγραμμα του Παγκοσμίου Συμβούλου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), το οποίον αφορά στη Δικαιοσύνη, την Ειρήνη και την Ακεραιότητα της Δημιουργίας (JPIC=Justice, Peace and Integrity of Creation). Το πρόγραμμα προβλέπεται να οδηγήσει το 1990 σε ένα μεγάλο, παγκόσμιο συνέδριο. Προηγουμένως, το Μάιο του 1989, θα συνέθεται στην πόλη της Βασιλείας ανάλογο συνέδριο με θέμα: "ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ", που οργανώνεται από το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (KEK). Και στα δυο προγράμματα μετέχει ενεργά και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Με αυτά επιδιώκεται λοιπόν μια παγχριστιανική προφητική παρέμβαση του λόγου του Ευαγγελίου στον παραδοξισμό της αυτοκαταστροφής του ανθρώπου.

Μια μορφή της αυτοκαταστροφής αυτής σηματοδοτείται τελευταία με τα αρχικά CFC. Με το συμβολισμό CFC οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το σύνολο των "χλωροφλούροροξειδίων", των "αερίων" δηλ., που θεωρούνται υπεύθυνα για την αραίωση του ζόντος της στρατόσφαιρας, που έχει ως συνέπεια τη δημιουργία της λεγόμενης "οπής του θανάτου". Μέσα από το άνοιγμα αυτό βομβαρδίζονται ήδη ορισμένες περιοχές της γης με υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες σε μεγάλη ένταση, μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα και καρκίνο του δέρματος, καθώς και άλλες, λιγότερο γνωστές ή ίσως άγνωστες ακόμη βλάβες. Οι απώτερες περιβαλλοντικές, ακόμη και χενετικές και άλλες συνέπειες από τους αυξανόμενους ρύπους και τυχόν επέκταση του φαινομένου, δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν από τώρα. Γι αυτό και το φαινόμενο, που προσδιορίζεται με τα αρχικά CFC, δεν εκτιμάται ίσως ακόμη ως η μεχανύτερη από τις ανιμαλίες που προκαλεί ο άνθρωπος στο χώρο που τον περιβάλλει και ο οποίος ανταποδίδει με τον τρόπο του τους ραβδισμούς της ανθρώπινης αφροσύνης. Αναφερόμαστε, ωστόσο, σ' αυτό το φαινόμενο επειδή, εκτός από την απειλητική δυναμική του, εμπεριέχει και κάτι το ιδιαίτερο: επισημαίνει την αναστροφή μιας προαιώνιας κίνησης στη σχέση των υπό τους ουρανούς προς τα υπεράνω των ουρανών! Στη γλώσσα της Αγ. Γραφής, αλλά και των θρησκειών γενικότερα, το άνοιγμα των ουρανών (π.χ. Μτ9, 3, 16. Μάρκ. 1, 10) είναι αποτέλεσμα θείας ενέργειας, με την οποίαν εκχύνεται στον άνθρωπο και στην πλάση το έλεος, η χάρη, η αγάπη και η πρόνοια του θεού, παρέχεται άρτος ζωής, αυτοαποκαλύπτεται ο ίδιος ο θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και σε θαυμαστά περιστατικά του βίου του και πέμπεται ο Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας. Αλλά και η αντίστροφη κίνηση, η "ανάληψη", η μετάβαση των υπό τους ουρανούς στους επουράνιους ή τους υπερουράνιους χώρους, γίνεται πάλι με τη βούληση και τη δύναμη του θεού (Μάρκ. 16, 19. Πράξ. 1, 2.11. Β' Κορ. 12, 2).

Η αντίστροφη κίνηση, η βίαιη διάρρηξη των ουρανών από κάτω, εικονίζει αντίθετα τη διάρρηξη των σχέσεων θεού και ανθρώπων, με πρωτοβουλία και ενοχή των τελευταίων, οι οποίοι προκαλούν την οργή Του. Στη συμβολική γλώσσα της θρησκείας η οργή αυτή, η μήνις του θεού (θεομηνία) έχει ως αποτέλεσμα το να "σαλεύονται" οι δυνάμεις των ουρανών και να ακολουθούν καυρικές, κατά το πλείστον, αναστατώσεις και άλλα δεινά (ας θυμηθούμε την ευχή, που μιλεί για "λοιμό, λιμό, σεισμό, καταποντισμό, πυρ κ.π.). Αυτές οι θεομηνίες πέμπονται προς ανάνηψη των υιών της απειθείας, όταν με την ύβρι και την ανυπακοή τους, με την αμαρτία τους, κάνουν μια κίνηση λαθεμένη δηλ. επιδιώκουν στόχους, που βρίσκονται έξω από την τάξη του κόσμου, έξω από τους σκοπούς και το άρχο της ανθρώπινης ύπαρξης, έξω από την εντολή και την εξουσιοδότηση που μας έχει δοθεί.

Κατά την εικοσάχρονη θεοτουργία της Ο.Α.Κ. είχαμε πολλές ευκαριότες αναστροφής με εκατοντάδες ή μάλισταν με χιλιάδες ανθρώπους από διάφορες χώρες, που ασχολούνται με την έρευνα του οργανικού και του ανόργανου κοσμου. Στο λόγο και την όψη πολλών από αυτούς μπορεί να διακρίνει κανείς εύκολα την προσωπική και τη συλλογική τους αγωνία για την αυξανόμενη μη σωστή χρήση της γνώσης που με κόπο ανασύρουν οι ίδιοι από τα σπλάχνα της φύσης. Κανείς από αυτούς, αλλά και κανείς άλλος άνθρωπος ασφαλώς δεν θα τολμούσε να σκεφθεί και να προτείνει τον ένα ή τον άλλο φραγμό στην πορεία της έρευνας. Αλλά και κανείς δεν υποτιμά τις συνέπειες για το κάθε αμπέλι, όταν οι φύλακές του το αφήνουν ξέφραγο και ανυπεράσπιστο.

Άκριβώς μπροστά σ' αυτό το διάλημμα έρχεται το JPIC - πρόγραμμα του Π.Σ.Ε. να επισημάνει ότι επιβάλλεται επειγόντως να σταθούμε υπεύθυνα μπροστά στην ακεραιότητα της Δημιουργίας και να σεβαστούμε το σύνολο των εκφάνσεών της. Είναι επείγουσα η ανάγκη αυτή, υπόθεση ζωής και θανάτου για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι πια φανερό, πως στη συνέδηση του σύγχρονου ανθρώπου έχει αμαυρωθεί -εάν δεν έχει εκθείψει παντελίσ- η αισθηση της ιερότητας (holiness) και της ολότητας (wholeness) του κόσμου. Η απο-ιέρωσή του αυτή μας επιτρέπει να ασελγούμε αυθαίρετα και ανεξέλεγκτα πάνω στο σώμα του. Γι αυτό

ακριβώς καθούνται οι χριστιανοί να θυμηθούν και να υπενθυμίσουν και στους άλλους τις ολέθριες συνέπειες, τις οποίες συνεπάχεται η απώλεια της αισθησης για την Integrity, δηλ. το ακέραιον, την ολότητα, την ενότητα, τη συνολικότητα και την καθολικότητα της Δημιουργίας. Να υπενθυμίσουν ότι η απώλεια της αισθησης αυτής οδηγεί πολλές φορές -μεταξύ άλλων- σε μιαν εντελώς αποσπασματική βιολογία και κοσμοπολογία, με απομόνωση και απολυτοποίηση του μέρους, προπαντός όμως με παραγνώριση των συνεπειών που έχει πάνω στο σύνολο η μια ή η άλλη επιμέρους επιλογή και ενέργεια μας.

Το δεύτερο πράγμα, που θέλει να επισημάνει το πρόγραμμα JPIC είναι η άμεση αλληλεξάρτηση των τριών συντεταγμένων αυτού του προγράμματος και της άλλης ζωής μας μέσα στην πλάστη: Δε μπορεί να διαφύλαχθεί η ακέραιότητα της Δημιουργίας χωρίς ΕΙΡΗΝΗ' δε μπορεί να διασφαλισθεί και να εδραιωθεί η ειρήνη, χωρίς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ' ειρήνη και δικαιοσύνη θα είναι έννοιες χωρίς νόημα και περιεχόμενο σε έναν υλικό κόσμο αποσαθρωμένο και ανίκανο να διασφαλίσει τους όρους επιβίωσης του ανθρώπου. Εδώ θα πρέπει βέβαια να προστεθεί μια ρητή διευκρίνιση: ότι ΕΙΡΗΝΗ για το πρόγραμμα JPIC δεν σημαίνει απλώς "μη-πόλεμος" ότι ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δεν σημαίνει απλώς σύθροισμα νομικών και συμβατικών διατάξεων' ότι αρμονία στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση είναι τελικά ανέφικτη χωρίς αρμονία με το συνάνθρωπο - και αντίθετα! Τελικά το πρόγραμμα JPIC θέλει να ευαγχελισθεί προς τον κόσμον όλο, ότι δεν χάθηκε η υπόθεση της δικαιοσύνης και της ειρήνης και της ζωής. Εκείνο που χάθηκε - και πρέπει να ξαναβρεθεί ή δεν κερδήθηκε ποτέ και πρέπει να γίνει επιτέλους καθολικά γνωστό, είναι η ενδότερη συνοχή και αλληληξάρτηση των πάντων και η αναφορά τους στο Δημιουργό του παντός. Γι' αυτό και οι έννοιες ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ έχουν εδώ περιεχόμενο βιβλικό και κατανοούνται σωστά μόνον από εκείνους, που έχουν τη διάθεση να εξέλισουν από τη Α ή Β ή Ζ η (και το Αήθαρχό!) τους και να αποδεχθούν την α - Β ή Ζ ει α, ότι ο κοσμοπλάστης Θεός, ο ήλιος της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ και ο άρχοντας της ΕΙΡΗΝΗΣ, παραμένει ο ΚΥΡΙΟΣ της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και της ζωής. Και ότι μόνον η υπακοή στο θέλημά Του και ο σεβασμός από όλους μας της τάξης και του "κόσμου" της Δημιουργίας μπορεί να αποτρέψει την πρώην διασάσθευση των ουρανών και να επιτρέψει στην Ιστορία, να συνεχίσει την πορεία της στην τροχιά του "παρόντος αιώνος", μέχρις ότου η κρίση του Θεού καλέσει τους ανθρώπους να συναχθούν μπροστά σε μιαν άλλη θύρα των ουρανών. Θα δουν τότε "τον ουρανόν ηνεῳγμένον" με άλλο τρόπο και για άλλο λόγο! (Αποκ. 19, 11). Ουρανό "καινόν" και "σκηνήν του Θεού μετά των ανθρώπων". (Αποκ. 21,1-3).



Από την ανακήρυξη του Πράγας ΔΩΡΟΘΕΟΥ σε μέλος της Ο.Α.Κ.

ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΜΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

Το θέμα που ανέπτυξε ο Μητροπολίτης Πράγας κατά την εκδήλωση αριθμ. 963 ήταν: "Η επί των σπλαυικών Εκκλησιών επίδραση της Ιεραποστολής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία". Η διεξοδική αναφορά στο βίο και στο έργο των Αγίων υπήρξε δηλωτική του βαθύτατου σεβασμού που τρέφουν οι Ορθόδοξοι της Τσεχοσλοβακίας, αλλά και οι άλλοι κάτοικοι αυτής της Χώρας όχι μόνο προς τους μεγάλους Ιεραποστόλους, αλλά και προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Γένος των Ελλήνων. Καταχωρούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία του Αχίου Πράγας, την οποία μετάφρασε και διάβασε ο συνεργάτης της Ο.Α.Κ. Άγγελος Βαζαλιανάτος.

→ Είναι μεγάλη η ικανοποίηση, αλλά και η χαρά μας, που βρισκόμαστε, οι συνεργάτες μου και εγώ, στην ευλογημένη γη της Αγίας Ορθοδοξίου Εκκλησίας της Κρήτης. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευχνυμοσύνη για την ευλογημένη δυνατότητα, που μας έδωσε ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, επίσκοπος Κισάμου και Σελίνου Εφηνιάτης, να επισκεφθούμε αυτό τον κήπο του Ευαγγελίου, που φύτεψε ο Απόστολος Παύλος και ο μαθητής του Άγιος Τίτος. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος από το γεγονός, ότι αυτή η επίσκεψη, η τόσο επιθυμητή, πραγματοποιήθηκε μέσω της Ορθοδόξου Ακαδημίας της Κρήτης με την ευκαιρία του συνεδρίου αυτού προς τιμήν των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

→ Οι συνεργάτες μου, αλλά και εγώ προσωπικά, θέλουμε να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχές μας στον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Γιανόθεα Διερμηνεύων ακόμη τις καλύτερες ευχές της θεολογικής μας Σχολής, καθώς και του Κοσμήτορά της, που είναι παρών σ' αυτή τη συνάντηση, προς το Γεν. Διευθυντή της Ορθοδόξου Ακαδημίας της Κρήτης Δρα Αλέξανδρο Παπαδέρο και τους συνεργάτες της, προσευχόμενος υπέρ θείας αρωγής στη θεοφιλή εργασία τους προς δόξαν Θεού, προς οφέλος και ευημερία του θεάρεστου τούτου Ιερύματος και προς θεραπεία της τοπικής Εκκλησίας και της άλλης Ορθοδοξίας. (...συνέχεια στη σελ 86)



ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΑ ΕΛΠΙΔΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της ΝΗ' / 6. Ιουνίου 1988 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου

"Στην έδρα του Ιερούματος συνήθε σήμερα Δευτέρα, 6. Ιουνίου 1988 και ώρα 18.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ύστερα από πρόσκληση του Σεβασμ. Προέδρου.

Παρόντες:

- α) Ο εκ των Ιερυτών Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Ειρηναίος, Πρόεδρος,
- β) Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου Ειρηναίος, αντιπρόσωπος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης,
- γ) Ο Νομάρχης Χανίων Εμμ. Μπριλλάκης, Αντιπρόεδρος,
- δ) Ο εκ των Ιερυτών Αθεξανδρος Παπαδερός, Γεν. Διευθυντής,
- ε) Ο Αρχιμ. Ειρηναίος Μεσαρχάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γωνιάς, ως αντιπρόσωπος αυτής,
- στ) Ο Μιχ. Κασσωτάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής αυτού,
- ζ) Ο Ευάγ. Ξηρουχάκης, ως αναπληρωτής της Προέδρου της Πλαγκρητίου Ενώσεως Αθηνών Φ. Βογιατζάκη,
- η) Ο ιατρός Νικ. Αναστασακης, εκπρόσωπος της Επαρχίας Κισάμου, και
- η) Ο Σταμ. Αποστολάκης, Δάσκαλος - Λαογράφος, εκπρόσωπος της Επαρχίας Σελίνου.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας αρχίζει, κατά τα καθιερωμένα, η συνεδρία, συζητούνται τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως και λαμβάνονται οι παρακάτω αποφάσεις.

Θέμα 5ον: ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας υπόψη:

1. Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, στην οποία τιεριαμβάνονται και οι προτάσεις αυτού, που εμπεριέχονται στο έντυπο υπό τον τίτλο "ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΚΡΗΤΗ-ΓΑΥΔΟΣ", τις οποίες είχε αναπτύξει στα Συνέδρια του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης στη Γαύδο (Ιούλιος 1982) και Πάνορμο (Νοέμβριος 1982) και οι οποίες είχαν δημοσιευθεί στα "ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕΛΙΝΟΥ" (Ιανουάριος 1983) και σε αυτοτελές έντυπο,
2. Την ανάγκη μεγαλύτερης δραστηριοποίησης του Ιερούματος στον τομέα της νεότητας,
3. Την ανάγκη αξιοποίησης, το ταχύτερο δυνατόν, του κτήματος της Ο.Α.Κ. στη θέση "ΧΩΝΟΙ" της κοινότητας Ραβδούχα Κισάμου,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Οργανισμού του Ιερούματος (Β. Διάταγμα 838/1970),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο ΜΟΔΥΝΑ

- 1) Συνιστά **Παράρτημα** της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης υπό τον τίτλο ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του Οργανισμού. Συνοπτικός τίτλος θα ορισθεί μεταχενέστερα."

Για την ταχύτερη προώθηση του προγράμματος το Συμβούλιο συγκρότησε **Διοικούσα Επιτροπή**, που θα αποφασίζει για τα τρέχοντα και θα εισηγείται στο Συμβούλιο για τα ουσιώδη ζητήματα. Την Επιτροπή αποτελούν οι: Α. Παπαδερός, Πρόεδρος, Α. Βαθηλανάτος, Μ. Γαλανάκης, Γ. Πευκιανάκης και Α. Spengler.

'Όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια, που θα διακονήσει τα νιάτα της Ελλάδας και ολόκληρου του ευρωμεσογειακού χώρου, παρακαλούνται να καταθέτουν τις δωρεές τους στην **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Λογαριασμός 489/54099502**.

ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ 22. Ιουνίου 1988

έγινε μια "άτυπη", πλην ουσιαστική εκδήλωση στο χώρο, οπου πρόκειται να ανεγερθεί το Ευρωμεσοχειλακό Κέντρο Νεότητας. Παρόντες: τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και νέοι από την Ελλάδα, την Αγγλία, Αυστρία, Γερμανία, ΗΠΑ και Ολλανδία. Πάνω σε βράχο, που μοιάζει με φυσικό καλλιτεχνημα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής τοποθέτησε Σταυρό, φτιαγμένο από πέτρες της περιοχής. Σε σύντομη ομιλία του αναφέρθηκε στο βιβλίο του Σεβασμ. Ειφηναίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΗΜΑΔΕΨΕ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ και είπε ότι σήμερα σημαδεύουμε αυτό τον τόπο με το σύμβολο της θυσίας, που δείχνει το δρόμο, τον οποίο πρέπει να βαδίσουν πολλοί άνθρωποι μαζί, ώστε να "δομηθεί" το όραμα σε χώρο και τρόπο ζωής.

Στη συνέχεια ο Γραμματέας της Επιτροπής *Α. Βαζαλιανάτος* είπε: Τοποθετούμε σήμερα την αλήθεια του Σταυρού στον τόπο, το σήμα που συμβολίζει και εννοιοδοτεί τον τρόπο που θα χτίσουμε και θα λειτουργήσουμε στο μέλλον.

Σταυρό φτιαγμένο από το πρώτο και βασικό υλικό της γης, την πέτρα, το αιώνιο υλικό, που συνδέσαμε με ταύμεντο, το υλικό της συγχρονης τεχνολογίας. Γιατί σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την πέτρα, τη γη, τη φύση, με ό,τι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά επιτευγμα, σε σχήμα Σταυρού.

Ο Σταυρός είναι σημείο συνάντησης όλων των ανθρώπων, όλων των ηλικιών, μα κυρίως των νέων. Γιατί είναι το μονο σχήμα που δεν περικλείει, ουτε περικλείεται. Είναι το σήμα που είναι ανοιχτό από το κέντρο προς όλες τις κατευθύνσεις, το σήμα που δείχνει το δρόμο προς το κέντρο. Είναι σήμα ανοιχτό για όλους.

Το χτίζουμε σήμερα στη γη, την ευλογημένη από το Θεό, τη βάση, τη μήτρα της ζωής μας, το ξεκίνημα της πορείας μας. Μας δείχνει το δρόμο προς τον ουρανό, δρόμο που θάταν ουτοπικός και μονότονος, αν δεν είχε το σταυροδρόμι το οριζόντιο.

Κι έτσι μόνο γίνεται ρεαλιστικό σύμβολο. Το κάθετο μέρος ενώνει ουρανό και γη, πατώντας στη γη. Και το οριζόντιο ενώνει ανθρώπους μεταξύ τους, είναι έτοιμο ν' αγκαλιάσει τον καθένα και όλους μας.

Κυταίει στην ανατολή, δίνοντας ελπίδα στο πρώτο φως κάθε μέρα, πως σήμερα θα ζήσουμε μαζί και ενωμένοι. Δείχνει το δρόμο του ήλιου όλη μέρα, τονίζοντας την ανάγκη της σχέσης μεταξύ μας. Και τον αποχαιρετά στη δύση, δίνοντας τη βεβαιότητα πως ο ήλιος θα ξανανατείλει και πως θάμαστε όλο και περισσότεροι πιασμένοι στα μπράτσα που μας τείνει. Και τη νύχτα η πέτρα, ζεσταμένη απ' τον ήλιο της ημέρας, ζεσταίνει το φόρο του σκοταδιού της.

Ο Σταυρός μας δείχνει την πορεία του ήλιου με το κάθετο κομμάτι του, απ' την ανατολή στο μεσουράνημα κι από 'κει στη δύση, απ' τη γη στον ουρανό και πάλι στη γη. Και μας δείχνει, κοιτώντας στην ανατολή, πως είναι το μόνο σύμβολο που μπορεί να ενώσει επίσης το βορρά και το νοτο.



Αυτό το σύμβολο φυτεύουμε σήμερα στη γη κι ελπίζουμε κι ευχόμαστε, ό,τι κι αν χτιστεί εδώ, να λειτουργήσει κάτω απ' αυτή τη σκιά και την προστασία.



→ Η επίσκεψή μου στην Ελλάδα, κατοικητήριο του Έθνους, το οποίο ανέδειξε τους Αγίους **Κύριλλο** και **Μεθόδιο**, σημαίνει για μένα έμευση στον τόπο τους, η οποία μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη του λαού μας για όσα δώρησαν σ' εμάς τους Σλαύους.

→ Αν και έχουν περάσει πάνω από 1100 χρόνια... οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος δεν ανήκουν με κανένα τρόπο στο παρελθόν: η σπουδαιότητά τους τους κάνει κομμάτι του παρόντος, ζωντανούς και ανέσπερους!

→ Θα θέλαμε να αναφερθούμε, έστω και περιληπτικά, σε ένα σημαντικό χερονός της Ορθοδοξίας, την επέτειο του εκχριστιανισμού της Ρωσίας το 988... Ρώσοι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι "ο Χριστιανισμός μπόρεσε να εξαπλωθεί στη Ρωσία σε μεχανύτερη κλίμακα, επειδή προηγήθηκε η ιεραποστολή των Αποστόλων των Σλαύων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου".

→ Είμαστε βαθειά υποχρεωμένοι στην Αγία Εκκλησία της Κρήτης, τον Επίσκοπο της περιοχής και την Ορθόδοξη Ακαδημία για αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις προς δόξαν Θεού και εις μνήμην των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου... Μας χαροποιεί το χερονός, ότι η εναργής μνήμη τους δεν πανηγυρίζεται μόνο στη δική μας Εκκλησία, αλλά και στη δική σας, με τη συμμετοχή των ευσεβών χριστιανών, της Ιεραρχίας και του κλήρου, που μοιράζεται μαζί μας αυτή τη χαρά. Οι άγιοι αδειθροί χάρισαν στο λαό μας τον πολυτιμότερο θησαυρό που έδωσε ποτέ κανείς στους προγόνους μας: τη γνώση του δρόμου της αλήθειας, του πολιτισμού και του φωτισμού. Και ότι αυτά στο

υψηλό επίπεδο που κατόρθωσε να τα φτάσει το έθνος των Ελλήνων.

→ Στην πατρίδα μας τιμούν τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο όχι μόνον οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι πιστοί των άλλων θρησκειών. Φαντάζομαι ότι είναι λίγοι στο παρελθόν οι επιφανείς Ιεραπόστολοι, που η δόξα τους έφερασε σχεδόν σ' όλες τις ηπείρους...

→ Η ψυχή μας χαίρει που βρισκόμαστε εδώ, στον ιερό οίκο της Εκκλησίας της Κρήτης... Η χαρά μας αυτή μαρτυρεί την ενότητα της πίστης μας και την εγχύτητα των Εκκλησιών μας. Δηλώνει επίσης την επανασύνδεση και τη φιλία ανάμεσα στα δύο έθνη μας, που επιτέλισαν πρωτόκλητες πράξεις στον αγώνα για την ελευθερία.

→ Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν οι εξέχοντες αντιπρόσωποι του Ελληνικού Έθνους... 'Όπου πήγαν έσπειραν το σπόρο του λόγου του Θεού... Πάνω σ' αυτό τον ακρογωνιαίο λίθο της πίστης που έβαλαν στα θεμέλια της Εκκλησίας, έχουμε εμείς την ευτυχία να κατοικούμε: "εποικοδομηθέντες επί τω θεμελίω των αποστόλων και προφητών, ὃντος ακρογωνιαίου αυτού Χριστού Ιησού... ενώ και υμείς συνοικοδομείσθε εἰς κατοικητήριον του Θεού εν Πνεύματι" (Εφεσ. 2, 20-22). Με όλη μου την καρδιά εύχομαι επιτυχία στο έργο του Ιερού Μαντείου αυτού. Στην προσευχή μας ζητούμε την ευλογία του Θεού για όλους όσους εργάζονται σ' αυτό. Και ευχόμαστε στην Αγία Αποστολική Εκκλησία της Κρήτης ευημέρια προς δόξαν Θεού και χάριν της Αγίας Ορθοδοξίας, Α μή ν!

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Β' Ζητήσου 1988

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1: Συνεδρία Επιτροπής υπό την προεδρία του Σερβασμ. Εμφναίων, που αποβλέπει στην ολοκλήρωση παλαιότερων προσπαθειών της Ο.Α.Κ. για τη σύσταση αναπτυξιακής Εταιρείας της Επαρχίας Σελίνου.

945 3: "Πάσχα των πιστών..."

Τα μέρη του συνεδρίου αριθμ. 943 και Ορθόδοξοι και άλλοι χριστιανοί από τη Φινλανδία κυρίως, την Ολλανδία και άλλες χώρες γνωρίζουν τα δικά μας πασχαλινά έθιμα με την ευκαιρία του εορτασμού του Πάσχα κατά το δυτικό ημερολόγιο.

946 12: Για μια καινούρια Ευρώπη

Ημερίδα με ομάδα από την περιοχή Μπορντώ της Γαλλίας. Ενημερώνονται για το έργο του Ιερού Μαντείου και γενικότερα για την Κρήτη και την Ορθοδοξία και συζητούνται θέματα "αδελφοποίησης" της περιοχής τους με τα Χανιά.

12: Σύλλογος "" Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός "" Αγρινίου.

947 13: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα κληρικών και καθηγητών θρησκευτικών σε επαγγελματικά σχολεία της περιοχής Εσσος - Νασσαού.

948 13: Πρόσωπο προς Πρόσωπο

Ημερίδα με καλλιτέχνες της περιοχής. Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος και ανταλλαγή από-

ψεων για την ολοκλήρωσή του (πρβλ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 2/1986, σελ 16).

949 14: Οι νέοι στην οικοδομή της Εκκλησίας

Ημερίδα με ομάδα νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμυρίας.

950 15: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με οικουμενική ομάδα από τη Γαλλία (πρβλ. 775).

951 15: Η Κρήτη χθες και σήμερα

Ημερίδα με ομάδα από την περιοχή της Κομωνίας.

952 16-18: Θέματα μοριακής βιολογίας

Ένα ακόμη συνέδριο στη μακρά σειρά τοπικών και διεθνών επιστημονικών συναντήσεων μελέτης προβλημάτων βιολογίας και Γενετικής.

953 16: "" Λετετε τα παιδία ελθείν προς με...""

Ημερίδα με σπουδαστές του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

954 19: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με οικουμενική ομάδα Εθνετών.

955 20-24: Η συμβολή του μοναχισμού στον Ευαγγελισμό και Επανευαγγελισμό των λαών

Διεκκλησιαστική ομάδα μοναχών (η συνάντηση γίνεται υπό την αιγιδία της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, πρβλ. 888).

21: Εκκλησιαστικό Λύκειο Ξάνθης.

956 22: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα 'Αγχηλων Θεολόγων.

22: Λύκειο Κυθήρων.

957 24: Ο Λόγος του Θεού στην πολιτική πραγματικότητα

Εκκλησιαστικό και πολιτικό μνημόσυνο για τους Βουλευτές Κισάμου και Σελίνου από το 1913 και εξής (πρόγραμμα Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου). Τις σχετικές εισηγήσεις έκαμπαν οι δικηγόροι Π. Λαζαρίδης και Ν. Χατζημιχαλάκης.

958 24 -1/5: Ζώσα Ορθοδοξία

Μετέχουν οι εκπρόσωποι της ομάδας οικουμενικής συνεργασίας των Εκκλησιών του Κρατιδίου Βυρτεμβέργης, ο θεολόγος Α. Μπασέκης κ.ά.

26: 5ο Λύκειο Ν. Σμύρνης.

27: Ομάδα Ερυθρού Σταυρού Αθηνών.

959 29: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με μέρη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το Ludwigshafen.

29: Κέντρο Εργαζομένου Κοριτσιού Χανίων.

ΜΑΪΟΣ

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, για στελέχη των Υπηρεσιών Υγείας της Κρήτης με θέμα τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

961 4: Η Κρήτη χθες και σήμερα

Ημερίδα με ομάδα από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Augsburg. (πρβλ. 868)

6: 3ο Λύκειο Ρεθύμνου

7: Μια ακόμη συνεδρία της Επιτροπής για τη σύσταση Αναπτυξιακής Εταιρείας Σελίνου.

962 9: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα Ολλανδών

963 9-14: Διδάσκαλοι του Γένους και εκπολιτιστές των Λαών

Αυτό ήταν το θέμα συμποσίου, που οργάνωσε η Ο.Α.Κ. στα πλαίσια του εορτασμού της μνήμης των Αγίων ΚΥΡΙΛΑΟΥ και ΜΕΘΟΔΙΟΥ, στους οποίους είναι αφιερωμένο το Παρεκκλήσι του Ιερούματος. Τις βασικές εισηγήσεις έκαναν: α) ο Σεβασμ. Ειρηναίος (ο Απ. Κυρ Γιάννης, ένας Ιεραπόστολος της Κρήτης), β) οι Καρπενησίου Νικόλαος και Π. Βλάχος (ο Όσιος Ευγένιος ο Αιτωλός), γ) ο Πράγας Διορύθεος (η επί των σλαβικών Εκκλησιών επιδραση της Ιεραποστολής των Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία), και δ) ο Νικοπόλεως και Πρεβέζης Μελέτειος (ο Στάρετς Βαρσανούφιος και η ρωσική ιντελλιγέντσια στις αρχές του 20ου αιώνα).

Η συμμετοχή των παραπάνω Ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμολόγου, Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Θεοδώρου και Θεοσαμήνιδος και Φαναριοφαρσάλων Κλεόπατρ έλαμψανε τις ακολουθίες και εμπλούτισε πνευματικά το συμπόσιο. Η θεία Λειτουρ-

γία (κατά την οποία έψαχνε χορός υπό τον Ν. Πλακή) αναμεταδόθηκε από το Ραδιοφωνικό Σταθμό Χανίων.

Ως εξαιρετικό γεγονός μπορεί να χαρακτηριστεί η επίσκεψη του Αγίου Πράγας και πάσης Τσεχοσλοβακίας, συνοδευόμενου από τον π. J. Šunarsky, Πρωτοσύγκελλο και Γραμματέα της Ιεράς Συνόδου και τον π. M. Gerka, Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Presov. Στη Μονή Γωνιάς, στην Κίσαμο, στην Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, στη Νομαρχία Χανίων, στην Μονή Χρυσοπηγής, στη Μητρόπολη Ρεθύμνου, στη Μονή Ατάλης, στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης και στη Μονή Καλυβιανής, έγιναν ειδικές τελετές προς τιμήν του Αγίου Πράγας, ο οποίος είπε επανειλημμένα, στις ζει "ένα δεύτερο Πάσχα" στην Κρήτη. Στις 11 Μαΐου έγινε η ανακήρυξη του σε Μέλος της Ο.Α.Κ., ενώ εκείνος επέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, στον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου και στον Γενικό Διευθυντή της Ο.Α.Κ. το παράσημο των Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Ανεκτίμητη υπήρξε η βοήθεια του Σεβασμιωτάτου Νικοπόλεως με τη μετάφραση προσφωνήσεων και αντιφωνήσεων από και προς τη ρωσική γλώσσα.

10: 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου.

10: Σχολή Υφαντικής των Ιερυμάτων Καλυβιανής.

964 12: Γνώση - Πίστη - Ζωή

Ημερίδα με το Γυμνάσιο Επισκοπής Ρεθύμνου.

965 12: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα από την Αγγλία (Inter-Church Travel).

13: 8ο Δημοτικό Σχολείο Περιβολίων Ρεθύμνου.

966 14: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα Ολλανδών.

967 16: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα Ολλανδών.

968 17: Αισθητική Αγωγή

Ημερίδα με το Α' Γυμνάσιο Ρεθύμνου. 'Ασκηση στην αισθητική και ερμηνευτική προσέδρυση έργων τέχνης. Χρησιμοποιούνται πίνακες και γλυπτά του προγράμματος "ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ". (πρβλ. ΔΙΑΛ. ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 2/1986, σελ. 16).

969 17: Αισθητική Αγωγή

Ημερίδα με το Γυμνάσιο Ανωγείων.

970 19: Αισθητική Αγωγή

Ημερίδα με τα Δημοτικά σχολεία Ποτιστηρίων και Βαρυπέτρου Κυδωνίας.

971 20-25: Βιοϊατρικοί Πειραματισμοί και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο. Οργανώθηκε από το "Ιερυμά ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου", το "Διεθνές Κέντρο Συγκριτικής Εγκληματολογίας" του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και το "Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου" των Παρισίων, σε συσχετισμό με την Δ' Διάσκεψη Κρήτης για την Ειρήνη και τη Ζωή.

972 20: Αισθητική Αγωγή

Ημερίδα με τα Δημοτικά σχολεία Λάκκων και Πυθαρίου Κυδωνίας.

20: 5ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

21: Κατηχητικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Χανίων.

973 22: Η Κρήτη χθες και σήμερα

Ημερίδα με ομάδα αλλοδαπών.

22: Ομάδα από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.

974 24: Η Ορθοδοξία σήμερα

Ημερίδα με ομάδα από τη Γερμανία.

975 27: Δ' Διάσκεψη Κρήτης για την Ειρήνη και τη Ζωή

Για τέταρτη χρονιά έλαβε χώρα η παραπόνων Διάσκεψη, που οργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Ο.Α.Κ. (πρβλ. 881). Κατά την κύρια εκδήλωση στο Δήμο Χανίων μίλησαν οι Κυριάκος Ραδουσάκης, Διευθυντής του Διηλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (θέμα: Οι αρχές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και οι σημερινές εξελίξεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων) και ο R. Hansche, ανωτ. καθηρικός από την Ανατολή. Γερμανία (θέμα: Καταλλαγή στην υπηρεσία της Ειρήνης και της Ζωής). Η Διάσκεψη απέστειλε στους αρχηγούς των δύο Υπερβυνάμεων ειδικό ψήφισμα υπέρ της Ειρήνης, υποχρεώμενο από τον Σεβασμ. Ειρηναίο και το Δήμαρχο Χανίων Γ. Κατσανεβάκη.

27: 23ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

976 28-3/6: Ορθόδοξη Εικονογραφία

Μετέχουν μέλη του Συλλόγου "Hermeneia" από τη Δυτ. Γερμανία, που ασχολούνται με την ορθόδοξη εικονογραφία και εκδίδουν το ομώνυμο περιοδικό "ΕΡΜΗΝΕΙΑ".

28: Ομάδα από τη Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων και Εκπαιδευτικών Αθηνών.

28: Σύλλογος των εν Αθήναις Κοζανιτών.

977 29-5: Κρήτη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών

Μορφωτικό πρόγραμμα για άτομα τρίτης ηλικίας από ΗΠΑ - ΚΑΝΑΔΑ (πρβλ. 878).

978 31: "Ψαλύ τι θεύ μου έως υπάρχω"

Ειδική εκδήλωση προς τιμήν του πρωτοψάθη Θεοσαλονίκης Αθανασίου Καραμάνη, που φιλοξενείται από την Ι. Μητρόπολη Κυβνανίας και Αποκορώνου.

31: Δημοτικά Σχολεία Νέου Χωρίου και Αγίων Πάντων Αποκορώνου Χανίων.

ΙΟΥΝΙΟΣ

979 1: Λισθητική Αγωγή

Ημερίδα με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο της Παιδαριακής Ακαδημίας Ηρακλείου.

3: 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

980 4: Πρακτορεία και Τουρισμός

Ημερίδα με Πράκτορες περιοχής Αττικής που φιλοξενήθηκαν από την ΑΝΕΚ.

981 4: Η αναπηρία στη ζωή του ανθρώπου

Ημερίδα με ομάδα της ΧΕΝ Ρεθύμνου.

4: Ομάδα από το Γάζι Ηρακλείου.

982 5-12: Κρήτη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών

Πρβλ. αριθμ. 977.

983 5: Το χωριό και η πόλη

Ημερίδα με μέλη του Συλλόγου Κρουσωνιωτών που ζουν στο Ηράκλειο.

984 7-15: Πρόσωπο προς Πρόσωπο

Φιλοξενία καλλιτεχνών και μάθημα αλλοδαπών στα πλαίσια του παραπόνων προγράμματος.

8: Δημοτικό Σχολείο Ασκύφου Σφακίων.

9: ΣΤ' τάξη 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

10: Δημοτικό Σχολείο Ρουκανίου Ηρακλείου.

10: Κάτοικοι κοντότητας Μαλάξας.

985 11: Το ήδος και το έροντημα της Κρήτης

Ημερίδα με ανθρώπους της περιοχής Φουρθουρά Ρεθύμνου.

986 18: Ψυχική ασθένεια και κοινωνική συντροφικότητα

Ημερίδα με τροφίμους και στελέχη του θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων.

18: Μέλη ενορίας Αγίου Μηνά Ηρακλείου.

987 20-6/7: Συνοικοδόμοι

Ομάδα νέων από το Achim Γερμανίας υπό τον J. Sonnenberg συνεργάζονται μαζί μας για τη συντήρηση εγκαταστάσεων της Ο.Α.Κ. και την προετοιμασία του ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

988 21-24: Η Ορθόδοξη σήμερα

Μετέχουν καθηγητές και φοιτητές του Western Theological Seminary (Η.Π.Α.).

989 23: Η Κρήτη και η ένταση στον περίγυρό της

Ημερίδα με πολιτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς από τη Βόρειο Γερμανία.

26: Σύλλογος "ΒΡΑΚΑΣ" Πειραιά.

990 28: Η Κρήτη χθες και σήμερα

Ημερίδα με ομάδα από τη Βόρειο Γερμανία.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Όσο δυσάρεστο και αν μας είναι, είμαστε υποχρεωμένοι να παρακαλέσουμε τους αναγνώστες μας να θυμούνται, πως η συμβολική συνδρομή τους μας είναι απαραίτητη για την κάλυψη μικρού έστω μέρους των δαπαγών έκδοσης και αποστολής του Δελτίου. Ευχή και προσπάθεια μας είναι να το βεβτιώσουμε και να το εμπλουτίσουμε. Ευχαριστούμε εκείνους, που με προαιρετικές εισφορές μας βοήθησαν ήδη προς τη κατεύθυνση αυτή.

«ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ»

Τριμηνιαίο περιοδικό

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

730 06 Κολυμπάρι - Χανιά.

Τηλέφ.: 0824-22245 TELEX 0291253.

Διευθυντής Συντάξεως και υπεύθυνος κατά το νόμο:

Αλέξανδρος Παπαδερός.

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κων/νος Σανιδάς

Ιωαννίνων 6 - Μοσχάτο

Τηλ.: 9414233

Ετησία συνδρομή δρχ. 200

εξωτερικού δολλάρια 5

Εμβάσματα: ΑΤΕ - Χανιά, Λογαριασμός 4233/3260

Τιμή τεύχους δρχμ. 20

Γίνονται δεκτές προαιρετικές εισφορές