



διάλογοι καταλλαγής

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
GR - 73006 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

Ενημερωτικό Δελτίο * Απρίλιος 1991 * Αρ. φύλλου 21

Ψυχρή η λογική,
αντιστέκεται στο υπέρλογο
και χήσευάζει με αυθάρδεια το παράλογο.

"ARKADI GOLF"

Να γίνουν, θέει, εγκαταστάσεις Γκόλφ κοντά στη Μονή Αρκαδίου, για να προσελκύουν στο Ρέθεμνος τουρίστες... υψηλού επιπέδου!

Με την επίδια πως η παραφροσύνη δεν θα παρεισφέρυσει και στα κέντρα που λαμβάνουν τις τεθικές

αποφάσεις, αφήνουμε την... περίλαμπρη ιδέα μόνη στη γύμνια και τη ντροπή της. Με αφορμή την πανηγυρική εξαφγελία της οφέλουμε, ωστόσο, να μην αντιπαρέθουμε την ασέχεια που αποτολμήθηκε και μόνο με τη διατύπωση μιας τέτοιας πρότασης. Δεν επιτρέπεται να σιωπήσουμε, μάλιστα καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από τη μεγάλη ΜΑΧΗ της ΚΡΗΤΗΣ, που μας θέτει αμείλικτα το ερώτημα, για ποιά ιδανικά θα παλέψουμε, σε ποιά δαιμονικά 9' αντισταθούμε, σήμερα και αύριο.

Σίγουρα, μια ιδέα όπως η παραπάνω, δεν είναι αυτόματο και αυτόνομο χέννυμα μιας νοσηρής φαντασίας. Πρέπει να κατανοηθεί μέσα στη γενικότερη, την "περιφρέουσα" ατμόσφαιρα, που διαμορφώνει την καινούρια ταυτότητα και τη συνείδηση των ανθρώπων στο νησί μας. Πρόκειται για μια ατμόσφαιρα, όπου η αχύς του μαμά μα μωνά πυκνώνει τόσο επικίνδυνα το ζθήλωμα των ματιών και το ζόρο της ψυχής, ώστε να επέρχεται τραχική και επικίνδυνη συνάμα σύγχυση πραγμάτων, ιδεών και συμβόλων. Μέσα σ' αυτή την ομιχλώδη ατμόσφαιρα της απληστίας και του γρήγορου πλουτισμού, τα **βόδια** που τρυπούσαν κάποτε τα στήθη των προμάχων της Κρήτης, γίνονται **τόπια** που κυλούν στις τρύπες ενός πράσινου τάπητα, που προτείνεται ν' απλωθεί πάνω από το χώμα, που σκεπάζει εκείνα τα κόκκαλα, από τα οποία αναδύθηκε η λευτεριά των Ελλήνων. Ως τώρα πρόβαθη μέσα από τους καπνούς και τη λαύρα του μεχαλού ηφαιστείου της Κρήτης, ελεύθερο από βέβηλα επιθήματα και από δολερά παραθέματα, λιτό στο μεχανείο του, ασυντρόφευτο, άγιο και μοναδικό το ΑΡΚΑΔΙ. Τώρα προτείνεται να "εμπλουτισθεί" και να γίνει "ARKADI GOLF"! Έτσι να το αναγράφουν οι πινακίδες και τα βιβλία-οδηγοί και όχι αυτό, το καινούριο "Αρκάδι", να μιλούν οι δασκάλοι στα παιδιά μας και οι ξεναγοί στους αληθινούς επισκέπτες μας.

Αναφερόμενοι πριν δέκα χρόνια στο "τώρα" του Αρκαδιού, είχαμε επισημάνει τη δυσκολία, την παντελή αδυναμία της λογικής του σύγχρονου ανθρώπου, να συλλαβθεί σ' όλη τους την τρομακτική έκταση χερονότα υπέρλογα και παράλογα, όπως εκείνα του Ολοκαυτώματος*. Γεγονότα που εξαίρουν την απλή αλήθεια, πως όταν γρηγορούν οι συνειδήσεις, γίνονται πυρσοί μέσα στο σκότος και σημαδεύουν την Ιστορία' ενώ, αντίθετα, όταν έχουν απλωθεί οι συνειδήσεις των ανθρώπων, κανένα κάστρο δεν μπορεί να τους προστατεύσει. Είναι όχι αυτό φανερό, πως αν επιψείνουμε στη λογική του χρευασμού και στην πρακτική της "αξιοποίησης", δημιαρδή της ισοπέδωσης των πάντων, δεν μένει παρά να περιψένουμε την έκρηξη κάποιου αληθιου, δαμονικού αυτή τη φορά ηφαιστείου απ' άκρη σ' άκρη του νησιού μας. Και τότε

ΛΑΥΡΕΣ ΜΑΣ, ΚΡΗΤΕΣ!



* A. Παπαδερού, Το Αρκάδι και ο άνθρωπος της Κρήτης τον καιρό του Ολοκαυτώματος, Αθήνα 1981 σελ. 1

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α' Ζηνού 1991

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

8. Συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Κολυμπαρίου (πρβλ. σχετικό κείμενο στη σελ. 172).

1133 30. Επί τας πηγάς των υδάτων

Πανηγυρική συνεδρία με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών, η οποία επαναφέρει τη σκέψη μας στην πηγή του "Ζώντος ύδατος", που είναι αυτός ο Χριστός και ο λόγος Του - πηγή ζωής αιωνίου.

'Όπως είχε αναγχεθεί κατά την περιστνή τελετή στην Ο.Α.Κ. την Κυριακή της Ορθοδοξίας, το νέο πρόγραμμα του Ιδρύματος υπό τον τίτλο **"KRHTH 2020"** σκοπόν έχει να θέσει σε δημόσιο διάλογο τα καιρια ζητήματα της Κρήτης κάτω από το ερώτημα: Πώς φαντάζομαι την Κρήτη του 2020; Πώς θέλει να είναι, πώς να μην είναι το νησί μας; Αυτό σημαίνει βασικά: τι πρέπει να κάνω και τι να αποφύγω τώρα, ώστε να αποτρέψω τα δυσάρεστα και να προετοιμάσω τα ποθούμενα; Με αλλα λόγια: Ποιά Κρήτη θα παραδόσουμε στα παιδιά μας και στα εγχόντα μας;

Το **νερό** επιχειρεί, υπόχειρεί και θαλάσσιο, είναι βασικό αντικείμενο αυτού του προβληματισμού. Το υδατικό δυναμικό της Κρήτης, οι θετικές προοπτικές και λύτερης αξιοποίησής του, τα θέματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ο τρόπος αποφυγής τους στο μέλλον, οι αυξανόμενες οικολογικές επιβαρύνσεις αυτού του δυναμικού και μάλιστα του θαλάσσιου περιβάλλοντος του νησιού, είναι μερικές από τις συντεταγμένες ενός γενικότερου προβληματισμού, που δεν επιτρέπεται να αφήνει αδιάφορο κανένα κάτιοκ της Κρήτης. Γι' αυτό και το νερό, με το οποίο έχει ασχοληθεί η Ο.Α.Κ. επανειλημμένα και στο παρελθόν, θα είναι ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος **"KRHTH 2020"**.

Κατά την τελετή της 30. Ιανουαρίου κύριος ομιλητής ήταν ο Πολιτικός Μηχανικός **Παύλος Παυλάκης**, στον οποίον ήταν αφιερωμένη και η όλη εκδήλωση. Με τον τρόπο αυτόν η Ο.Α.Κ. θέλησε:

α) Να τιμήσει τον **Π. Παυλάκη** για το γεγονός, ότι δεν "εκρέμασε στον κόκορα τα Γράμματα", όπως λέγει η λαϊκή έκφραση, αλλά παρακολουθεί επί χρόνια με σοφαρότητα την εξέλιξη της επιστήμης του και δεν εδίστασε μάλιστα, να υποβληθεί στη δοκιμασία συγχραφής και υποστηρίξεως διδακτορικής διατριβής, η οποία του απέφερε επάξια τον τίτλο του διδάκτορα του Αριστοτελ. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ικανά χρόνια μετά τη θήψη του πτυχίου του. Η Ακαδημία επένδειξε την Εορτή των Γραμμάτων, για να προβάλει ως παράδειγμα προς μίμηση αυτή την διάβιο ενασχόληση με την επιστήμη.

β) Η Ακαδημία θέλησε ακόμη με την τελετή αυτή να εξάρει την προσφορά του **Π. Παυλάκη** στη μελέτη και αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης. Το Ίδρυμα δεν ισχυρίζεται ότι έχει αρμοδιότητα να κρίνει ποιές από τις λύσεις, που προτάθηκαν κατά

καιρούς από τον ένα ή τον άλλο μελετητή ήταν οι αρτιώτερες και πιο συμφέρουσες για τον τόπο. Η Ο.Α.Κ. επαινεί την προσπάθεια και αφήνει την κρίση στους ειδικούς και στην ιστορία της ανάπτυξης του νησιού μας.

Κατά την έναρξη της τελετής και ύστερα από εισαγωγικές παρατηρήσεις του Γεν. Διευθυντή της Ο.Α.Κ., ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Σεβασμ. Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Εφρηνίας καλωσόρισε τους εκπροσώπους των Αρχων και τους λοιπούς καλεσμένους και μίλησε με θερμούς λόγους για το πρόσωπο και το έργο του **Π. Παυλάκη**.

Ακολούθησαν:

- Θεολογική εισήγηση του επιστημονικού συνεργάτη μας **Αλέξανδρου Βαζιλιανάτου** με θέμα: "ΕΠΙ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - μια θεολογική προσέχγιση", και
- ειδική εισήγηση του **Π. Παυλάκη** με θέμα: "KRHTH 2020: Αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης - Πρόκληση και ευκαιρία" (βλπ. σχετικά αποσπάσματα στη σελ. 176).

Η Ακαδημία ευχαριστούν

Κατά την παραπάνω τελετή ο Πρόεδρος και ο Γεν. Διευθυντής του Ιδρύματος εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες στον **Δημήτριο Κ. Παπαδερό**, που είναι το αρχαιότερο μέλος του προσωπικού της Ακαδημίας και συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα. Με την εργατικότητα και τη δημιουργική μαστοριά του έθεσε ανεξίτηλα την προσωπική του σφραγίδα ιδίως στον περιβάλλοντα την Ακαδημία χώρο και συνόδευσε με αιφοσώση το Ίδρυμα στις όμορφες, αλλά και στις δύσκολες ώρες του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

14. Γυμνάσιο Αθηναίων.

1134 14. Οι νέοι στο δρόμο προς το 2020

Μαθητές του Λυκείου Κολυμπαρίου ανταποκρίνονται σε πρόσκληση του ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ενημερώνονται για τό έργο της Ο.Α.Κ. και του Κέντρου και, ύστερα από συζήτηση κυρίως γύρω από το πρόγραμμα μας **"KRHTH 2020"**, συγκροτούν Ομάδες Εργασίας και προγραμματίζουν μαζί μας τα επόμενα βήματά τους (βλπ. σχετικό κείμενο στη σελ. 175).

1135 23. Πολιτιστικοί Σύλλογοι Κισάμου

Αντιπρόσωποι των Πολιτιστικών Συλλόγων της Επαρχίας Κισάμου, ανταποκρινόμενοι σε σχετική σύσταση του Σεβασμ. Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου Εφρηνίου, συναντήθηκαν στην Ο.Α.Κ., συζήτησαν με τον Σεβασμώντατο και συνεργάτες του Ιδρύματος τη σημερινή κατάσταση και τους μελλοντικούς στόχους των Συλλόγων και διαπίστωσαν την ανάγκη συσπείρωσης και συνεργασίας, προκειμένου να συντελέσουν στην πολιτιστική προαγωγή της Επαρχίας.

Ορίστηκε προσωρινή Επιτροπή από εκπροσώπους των Συλλόγων, για να συντονίσει τις παραπέρα ενέργειες.

Σε μια δεύτερη συνάντηση στο Ενοριακό Κέντρο Καστελλήσιου (11. Μαρτίου) αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, να επιδιωχθεί από κοινού:

- η μελέτη και καταχραφή στοιχείων της ποιητιστικής ταυτότητας της επαρχίας Κισάμου,
- η προβολή των Συλλόγων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και
- η συνεργασία με τους Κισαμίτες της διασποράς.

1136 24. Κυριακή της Ορθοδοξίας

Από το δεύτερο κιόλας χρόνο της Ηειτουργίας της (1969) η Ορθοδοξίας Ακαδημία Κρήτης καθιέρωσε την Κυριακή της Ορθοδοξίας ως επίσημη εορτή του Ιδρύματος και προσκάλεσε τον αείμνηστο Καθηγητή *Βασιλείο Τσακη* να εκφωνήσει τον πρώτο πανηγυρικό λόγο. Επιτεύχθηκε από την αρχή αρμονικός συνδυασμός της **Πατρευτικής εμπειρίας** (τέλεση της 9. Λειτουργίας και θιτάνευση των ιερών εικόνων στη Μονή Γωνιάς) και του **Θεολογικού στοχασμού** (με την ειδική συνεδρία που πραγματοποιείται στη συνέχεια στο Ίδρυμα). Η εορτή αυτή, που ολοκληρώνεται με γεύμα αγάπης, συγκέντρωσε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, πλήθος προσκυνητών και φίλων της Ο.Α.Κ.

Μετά την ευθογία του Σεβασμ. Προέδρου και προσφώνηση του επιστημονικού συνεργάτη μας *Κ. Ζαρμπά*, που διαβίβασε και το χαιρετισμό του απουσιάζοντος στην Αυστραλία Γεν. Διευθυντή, μίλησε ο Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών *Μικάλιος Μητρατσιώτης* με θέμα: "ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ" (βλ. σύνοψη της ομιλίας στη σελ. 174).

28. Ενορίες Περάματος και Αγχελιανών Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

ΜΑΡΤΙΟΣ

1137 2. Οι νέοι και η ακεραιότητα της Δημιουργίας

Ημερίδα με νέους και νέες από την Κισάμο (ακαδημένους από τον Σεβασμ. *Εψηναίο*), από το Ευρωμεσοχειακό Κέντρο Νεότητας (Ομάδα Προστασίας του Περιβάλλοντος, πρβλ. αριθμ. 1134) και το Κέντρο Νεότητας της Ενορίας του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, που, κοντά στις άλλες αξιόλογες πρωτοβουλίες της, έχει αναπτυξει κατά τα τελευταία χρόνια και σημαντικές δραστηριότητες στον τομέα της Νεότητας.

Τα μέλη των τριών ομάδων είχαν την ευκαιρία να γνωρισθούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν αποψεις για τα προβλήματα της προστασίας του περιβάλλοντος στην Κρήτη. Μίλησε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης *Κ. Φίλης*. Ακολούθησε συζήτηση με βάση το Πατριαρχικό Μήνυμα του 1989, με το οποίο καθιερώθηκε η 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι νέοι επισκέφθηκαν το ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ενημερώθηκαν γι' αυτό και φύτεψαν συμβολικά μια σειρά δένδρων.

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης σε Γράμμα του (7-3-1991) προς την Ομάδα Περιβάλλοντος του Ευρωμεσοχειακού Κέντρου Νεότητας, ευχα-

ριστεί για τα σεβάσματα που υπέβαλαν προς Αυτόν οι νέοι της Ημερίδας και χράφει μεταξύ άλλων: "...**έκφραζομεν** ύμιν, τοίς εύλογημένοις νέοις τῆς εύανδρου Κρήτης, τά συγχαρητήρια καὶ τήν εύαρέσκειαν ἡμῶν ἐπί τῇ συνειδητοποιήσει τοῦ ἀπειλούντος τόγ κόσμον κινδύνου καὶ τῇ ἐν γεανικῇ ζωτικότητι ἔγκυψει εἰς τό θέμα, εὐχόμεθα δύως αἱ καταβαλλόμεναι προσπάθειαι ὑμῶν στεφθῶσιν ὑπό ἐπιτυχίας...".

2. Συνεδρίαση του νέου Διοικ. Συμβουλίου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ υπό την προεδρία του Προέδρου του *Νικ. Μαρκαντώνη*, Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων Κρήτης.

1138 6. Η Κρήτη σήμερα

Ημερίδα με ομάδα από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Βόννης.

1139 7. Γυναικείοι Σύλλογοι

Ημερίδα με στελέχη των Γυναικείων Συλλόγων της Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου. Συζητούν με τον Σεβασμ. *Εψηναίο* και συνεργάτες της Ακαδημίας οργανωτικά και άλλα θέματα των Συλλόγων.

1140 9.-10. Προς έναν ασ(κη)τικό Τουρισμό;

Επιμορφωτικό σεμινάριο για μέλη του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης. Το ρεγονός ότι ο Τουρισμός τείνει να γίνει μονόδρομος για την οικονομία της Κρήτης, κάνει ολόενα και πιο οξύ το πρόβλημα της ποιότητάς του και των συνεπειών του για τον κοινωνικό βίο του νησιού και της χώρας μας. Θα υποταχθούμε ολοκληρωτικά στον Τουρισμό **αστικής νοοτροπίας** δηλ. του αχαλίνωτου και πολλές φορές χυδαίου καταναλωτισμού; Ή θα επιδιωξουμε ποιοτική αναβάθμισή του, λαμβάνοντας υπόψη εκείνο που υποχρέωμασε με έμφαση η πανευρωπαϊκή εκκλησιαστική Συνέλευση της Βασιλείας (πρβλ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ 14/1989), ότι δηλαδή οι κοινωνίες μας, μαζί με το φυσικό περιβάλλον τους, θα οδηγηθούν σε αναπόφευκτη καταστροφή, αν δεν στραφούν προς έναν **ασκητικό ποδιτισμό** και κατά συνέπεια και προς έναν **ασκητικό Τουρισμό**; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προς τη δεύτερη αυτή κατεύθυνση μεγάλη μπορεί να είναι η συνεισφορά της ορθοδοξης πνευματικότητας. Όπως διαιπιστώθηκε, πολλοί ξένοι έρχονται στην Κρήτη με μια τέτοια προσδοκία. Η ετοιμασία των ξεναγών να ανταποκριθούν θετικά σε μια τέτοια προσδοκία επιβάλλει συστηματική και εξειδικευμένη επιμόρφωσή τους. Την αναγκαιότητα αυτή τόνισαν και όλοι οι εισηγητές: *Μ.χ. Ανδριανάκης, Βασ. Βλαζάκη, Α.κ. Ζαρμπά* και *Κ. Ζαρμπάς*. Η Ο.Α.Κ., που χρόνια τώρα ασχολείται με θέματα Τουρισμού, είναι αυτονότητα πρόθυμη να συνεργασθεί πιο στενά με το Σύλλογο των ξεναγών προς αυτή την κατεύθυνση.

9. Β' Λύκειο Ιεράπετρας Λασιθίου.

10. Α' Λύκειο της ίδιας πόλης.

1141 15.-17. Βιολογία και ζωή

Ετήσια σύναξη στελεχών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο στην (συνέχεια στη σελ. 175)

ΚΑΤΑΛΗΨΗ – ΑΚΑΤΑΛΗΨΙΑ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου. Τα Φύτα γιορτάσθηκαν, ο φωτισμός μας αρχεί. Οι σχολικές διακοπές έφθασαν στο τέλος τους. Ο παιδεμός της Παιδείας συνεχίζεται. Με αφορμή την προσπάθεια κάποιων διορθωτικών παρεμβάσεων του Κράτους στο χώρο της Παιδείας, μαθητές, δάσκαλοι, κυβέρνηση και κόμματα βρίσκονται σε σύγκρουση και προφανή αδυναμία να κατανοήσουν ο ενας τον άλλο. Η ακαταληψία αυτή οδηγεί στις καταλήψεις και στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Μοιραία η καταστασή αυτή τοποθετεί τους γονείς στο μέσον του προβλήματος, που περιπλέκεται ακομη περισσότερο με την πρόταξη ατομικών αποψεών και κομματικών προτιμήσεων και φανατισμών.

Η εντονα ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα σκεπαζει, φυσικά, και το Κολυμπάρι. Μερικοί προτείνουν τη λήψη "δραστικών μέτρων", χωρις να αποκήτειουν ακόμη και τη χρήση βίας. Οι Σύλλογοι Γονέων των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Κολυμπαρίου ζητούν από τη μαθητική Επιτροπή Καταλήψης την αίσθουσα πολιτιστών χρήσεων του Σχολείου για να συνεδριάσουν, όπως έχει γίνει και άλλες φορές. Οι μαθητές αρνούνται. Το σχολείο βρίσκεται σε κατάληψη. Και η όλη ατμόσφαιρα δεν πείθει πως οι γονείς θα περιορισθούν σε λεκτικές μόνο μορφές παρεμβάσης.

Προτείνεται λοιπόν να φιλοξενηθεί η συνάντηση στην Ήρόδοδο Ακαδημία. Φυσικά το Ίδρυμα αυτό της Εκκλησίας είναι πρόθυμο να υποδεχθεί μαθητές και γονείς σ' ένα διάλογο, καθώς βασίζεται στην πίστη πως οι άνθρωποι, όσο διαφορετικοί κι αν είναι, παραμένουν εικόνα του Θεού και μέρη του σώματος του Χριστού. Η εμπειρία των δεκαετιών της ζωής της Ακαδημίας δείχνει πως ο διάλογος, που δεν φαίνεται πάντοτε εύκολος, είναι η μόνη δυνατότητα για τη χειρύρωση των διαφορών.

Στα πρόσωπα των γονέων και των μαθητών που προσέρχονται το απόχευμα είναι φανερή η αντιπαλότητα και η απουσία κάθε ενδόμυχης διάθεσης για διάλογο. Η διάθεση αυτή έχει προ πολλού χαθεί τόσο στη σχέση των μαθητών με το Κράτος, όσο και των γονέων μεταξύ τους. Συγκροτημένοι σε κύκλους ομοιδεατών, φαίνονται αποφασισμένοι να λύσουν το πρόβλημα πάση θυσία. "Θυσία" εδώ σημαίνει φυσικά τον ενταφιασμό της γνώμης και της λύσης του άλλου.

Η Ακαδημία στο μεταξύ έχει δημιουργήσει τη δική της ατμόσφαιρα. Κρητικό βραστάρι με βότανα των λευκών Ήρεων και μια κουβέντα ζεστή και ανθρώπινη, λιώνουν τους πρώτους πάγους και μερέυουν καπως τα πρόσωπα και τα πνεύματα. Πατροπαράδοτες συνήθειες ενεργοποιούν και πάλι την αλάνθαστη εμπειρία της κρητικής φιλοξενίας και του φιλότιμου, που αποδεικνύεται συχνά ισχυρότερο από τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου, είτε κυβερνήτες είναι αυτοί, είτε αντιπολιτευόμενοι, μαθητοπατέρες και δημαρχοί. Οι άνθρωποι φαίνεται πως αρχίζουν να καταλαβαίνουν σιγά-σιγά, πως οι νόμοι, τα μέτρα, οι διατάξεις και οι αποφάσεις έρχονται και παρέχονται, η γονική όμως ιδιότητα, η αγωνία και το ενδιαφέρον που την διέπει, δεν μπορεί παρά να ενώνει.

Στην αίθουσα όπου αρχίζει σε λίγο η συνεδρίαση, τα τραπέζια είναι έτοι τοποθετημένα, ώστε ο καθένας να βλέπει το πρόσωπο του άλλου και όλοι μαζί το πρόσωπο του οικοδεσπότη Χριστού, που ιδαρύνει την ατμόσφαιρα. Ο διάλογος δεν έλισσε τα προβλήματα με την υποταγή στην κατηγορηματική προσταχή του "εδώ και τώρα". Έδειξε όμως τα απεριόριστα περιθώρια του και την ικανότητά του να οδηγεί την ανθρώπινη συνείδηση πέραν από τους φραγμούς περιστασιακών αντιπαραθέσεων. Η εξέλιξη των χειρονότων στην Παιδεία πιστεύω πως μπορεί να πέσει ακόμη και τον πιό δύσπιστο!

Άγγελος Βαλλιανάτος

Η Καινή Διαθήκη στα Σχολεία

Με εισήγηση του Αλέξ. Παπαδερού, υπό την ιδιότητά του ως Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) η Καινή Διαθήκη θα διδεται από το νέο σχολ. έτος 1991-92 δωρεάν στους μαθητές της Β' τάξης του Γυμνασίου. Επίσης θα δοθεί, εφάπαξ, στους 9εολόγους Καθηγητές. Το Π.Ι. αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση αυτή, που περιελάμβανε επίσης την πρόταση, να παρακληθεί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος να υποδείξει την καταληπότερη για το σκοπό αυτό έκδοση του ιερού κειμένου. Πράγματι, η Ιερά Σύνοδος, απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Π.Ι. Καθηγ. Γ. Μηταπονιώτη, προτείνει, ως πήγον κατάληξη, την έκδοση που περιλαμβάνει το πρωτότυπο κείμενο και τη μετάφραση των Καθηγητών Γ. Γαζήη, Ι. Καραβιδόπουλου, Ν. Βασιλειάδη και Ι. Γαζήη.

"Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ"

Αυτό ήταν το θέμα της φετεινής οικουμενικής σύναξης, που οργάνωσε η Επιτροπή Οικουμενικών Υποθέσεων της Αρχιεπισκοπής της Βιέννης στις 18 και 19 Ιανουαρίου. Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση αυτή προάγει τον οικουμενικό διάλογο με τη θεολογική διαπραγμάτευση ενός επίκαιρου θέματος από θεολόγους των κύριων χριστιανικών παραδόσεων. Εισηγητές ήταν οι: Καθηγ. Α. Βίττελε (Προτεστάντης, Στρασβούργο), S. Pemsel-Mäler (Ρωμαιοκαθολική, Freiburg I. Br.) και (από ορθόδοξη σκοπιά) A. Παπαδερού. Με την ευκαιρία αυτή ο Γεν. Διευθυντής της Ο.Α.Κ. υπέβαθε τα σεβάσματά του στον χέροντα Μητροπολίτη Αυστρίας Χριστόστασι και στον επίσκοπο Χριστουπόλεως Μιχαήλ, επικοινώνησε με τον Καρδινάριο Fr. Kötig, τον Επίσκοπο H. Krätzl και άλλους φίλους και συνεργάτες της Ο.Α.Κ. στην Αυστρία και έλαβε μέρος σε θεολογική συζήτηση, που μεταδόθηκε από το Αυστριακό Ραδιόφωνο, καθώς επίσης και σε τηλεοπτική εκπομπή, κατά την οποία εσχολίασε (μαζί με τον Καθηγ. Γρ. Λαρεντζάκη), διάφορα επίκαιρα διεκκλησιαστικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων και το οξύτατο ζήτημα της Ουνίας, υποχρημάτιζοντας τις θέσεις που διατυπώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο διορθοδόξως στο Φανάρι.



Από τη Ζ' Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε.

Σε ένα διάλειμμα της Επιτροπής Εξονομασμών της Ζ' Γεν. Συνελεύσεως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), ο *Αρχές Παπαδέρος*, μέλος της Επιτροπής αυτής, φωτογράφησε τον Κόπτη Επίσκοπο *Bishoy* τη στιγμή που διαβάζει βιβλίο για τη ζωή των δεινοσαύρων από το Α ως το Ζ! Όσοι ζήσαμε αυτή τη Συνέλευση, για την οποία είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο, αντιμετωπίσαμε συχνά την απειλητική παρουσία πολλών... "δεινοσαύρων". Γιατί το μεν ργαντιαίο εκείνο ερπετό έχει βέβαια προ πολλού εκλείψει, δεν έχει όμως εκλείψει μαζί του και το άλλο, το αφάνταστα δεινότερο ερπετό, εκείνος ο δόλιος άφις, που συνεχίζει να δοκιμάζει την ανθρωπότητα και την κτίση όλη με τόσα δεινά! Η Συνέλευση δεν εδίστασε να σταθεί μπροστά σε πολλά απ' αυτά με υπευθυνότητα και θάρρος. Ταυτόχρονα όμως έγινε για μια ακόμη φορά αισθητή η ανάγκη, να καταπλημμηθούν με αποφασιστικότητα και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος εκείνα τα "ερπετά", που καταναλίσκουν τη ζωή των Χριστιανών: η πλάνη, η αίρεση, η αυτάρεσκη ζήτηση της ατομικής σωτηρίας, το χωρίς όρια και κριτήρια συγκρητιστικό "άνοιγμα" προς κάθε κατεύθυνση αδιακρίτως, η απομάκρυνση του Π.Σ.Ε. από τη βασική του αποστολή, που είναι η αποκάταση της χριστιανικής ενότητας, η αποδυνάμωση της τριαδολογικής θεολογικής βάσης του Συμβουλίου και πολλά άλλα.

Οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων και των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, που συνήλθαμε δυό φορές σε ιδιαίτερες συσκέψεις υπό την προεδρία του Σεβασμ. Γέροντος Χαλκηδόνος *Βαρθολόμαιον*, επιβεβαώσαμε την κοινή χαρά για την προσέγγιση των δύο αρχαίων εκκλησιαστικών οικογενειών μας, πράγμα που μας επιτρέπει μια πιο δυναμική και δημιουργική ορθόδοξη παρέμβαση στην Οικουμενική Κίνηση. Υπό την έννοια αυτή αποφασίσαμε και δύο άμεσες ενέργειες προς αντιμετώπιση της κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί:

α) Να κατατεθεί και να αναγνωσθεί στη Συνέλευση κοινό κείμενο (όχι "Δήλωση"), που περιλαμβάνει "Σκέψεις ορθοδόξων μελών προς την Ζ' Γενική Συνέλευση του Π.Σ. Εκκλησιών". Στο κείμενο αυτό διατυπώνονται με αίσθημα αδελφότητας, αλλά και υπευθυνότητας ουσιαστικές παρατηρήσεις για τις εργασίες της Συνέλευσης και τη γενικότερη πορεία του Συμβουλίου και αφήνεται σαφώς να νοηθεί, πώς αντιλαμβάνεται η οικογένεια των Ορθοδόξων Εκκλησιών αυτή την πορεία στο μέλλον και κάτω από ποιές προϋποθέσεις μπορεί να συνεχισθεί η συμπόρευση των Ορθοδόξων. Πολλά σημάδια δείχνουν ότι το κείμενο αυτό βρίσκει οιοδένα και μεγαλύτερη κατανόηση και αποδοχή μεταξύ των ετεροδόξων Εκκλησιών-μελών του Συμβουλίου.

β) Να συγκληθεί διορθόδοξο συνέδριο, που θα εκτιμήσει τα πράγματα και θα διατυπώσει προτάσεις για την πιό αποτελεσματική παρέμβαση των Ορθοδόξων στα οικουμενικά πράγματα. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υιοθέτησε αμέσως τη δεύτερη αυτή πρόταση και προσκάλεσε ήδη τις Ορθόδοξες και Αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες να συμμετάσχουν σε συνέδριο για τον παραπάνω σκοπό, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Ο.Α.Κ. από 18 μέχρι 23 προσεχούς Μαΐου.

Ευχαριστούμε τους Κρήτες της Αυστραλίας

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αυστραλία ο Γεν. Διευθυντής της Ο.Α.Κ. είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους Κρήτες του Σύδνεϋ, της Καμπέρρας και της Μελβούρνης και να συζητήσει μαζί τους θέματα της εκεί Ομογένειας. Ιδιαίτερα τους ενημέρωσε για το ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, μια από τις βασικές δραστηριότητες του οποίου θα είναι η φιλοξενία παιδιών των αποδήμων Κρητών. Η ευχενική διάθεση, τα πατριωτικά αισθήματα και η εγκάρδια φιλοξενία κυριάρχησαν κατά την επικοινωνία αυτή.

ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

* 'Ένας δασκαλός σεπτός είχε ονομάσει τη σημερινή εορτή "ονομαστική εορτή της Ορθοδοξίας". Ημέρα της αυτοσυνειδησίας της.

* Εορτάζουμε αυτό το χρόνο την Κυριακή της Ορθοδοξίας σ' εναν ξαστέρο ουρανό, αφού δεν είναι πια σκεπασμένος με σύνεφα ο ουρανός στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες του τέως "σιδηρού παραπετάσματος". Ήτσι δεν είμαστε πια μόνοι στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια καινούρια νίκη της Εκκλησίας. Όπως δεν μπόρεσαν άλλοτε οι βυζαντινοί αυτοκρατορες να επιβάλουν την κακοδοξία, έτσι δεν μπόρεσαν και οι ιδεολογίες να καταλύσουν την πιστη, που ποήθημησαν επί εβδομήντα χρόνια.

* Ορθοδοξία σημαίνει εμμονή στην **παράδοση**. Μα τότε πώς μπορώ ν' ανοίξω τα φτερά μου, ν' απλώσω τη σκέψη μου, να σκεφθώ π.χ. το **KΡΗΤΗ 2020**, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ο.Α.Κ.; Μόνο μια ανορθόδοξη κατανόηση της παράδοσης μπορεί να οδηγεί σε τέτοια ερωτήματα. Αντίθετα η ορθόδοξη αντίληψη για την παράδοση ανοίχει τους ορίζοντες και επιτρέπει οράματα, όπως εκείνα του προγράμματος 2020. Γιατί στην Ορθοδοξία η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, ένα βάρος που με κρατά δεμένο στη γη. Είναι ένα σταθερό σημείο από το οποίο μπορώ να αποχειώνομαι. Είναι μια δύναμη που κάνει εμένα τον ανίσχυρο ισχυρό. Με βοηθεί να υπερνικώ δυσκολίες, να προχρηματίζω το μέλλον, να οραματίζομαι, να θριαμβεύω.

* Ορθόδοξη παράδοση είναι π.χ. όλο το έρχο που έχει συντελεστεί σ' αυτή την περιοχή. Αν ο πομφενάρχης της είχε μια στατική αντίληψη της παράδοσης, θα επιχειρούσε απήλως μια αναπαραγωγή παλαιών προτύπων. Ζώντας όμως ορθόδοξα την παράδοση, τόλμησε το άνοιγμα και, αξιοποιώντας την ίδια την παράδοση, οραματίσθηκε και πραγματοποίησε ένα άνοιγμα πέραν από τα πρότυπα του παρελθόντος. Αυτό δείχνει πως η ορθόδοξη παράδοση δεν μας δένει, αλλά μας εμπνέει για τη δημιουργία μιας νέας παράδοσης, που εντασσεται στην παλιά και παραδίδεται στις επερχόμενες γεννεές.

* Η δυναμική αυτή αντίληψη της παράδοσης εξηγείται και από το γεγονός ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας είναι η **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** μέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής **Αυθεντίας**. Εδώ ο ανθρωπος δεν είναι άτομο, νούμερο, αλλά **πρόσωπο**. Έχει τη δική του ταυτότητα και γίνεται αποδεκτός στην Εκκλησία με τις ιδιορρυθμίες του. Ήτσι αποβαίνει δημιουργικός και οικοδομεί εκείνο που στη συνέχεια γίνεται παράδοση.

* 'Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η **συνοδικότητα** της Ορθοδοξίας. Όχι ο ένας, αλλά οι πολλοί. Η εξουσία του ενός είναι ιδέα ξένη προς την Ορθοδοξία. Η συνοδικότητα περιλαμβάνει την ουσία της δημοκρατίας, αλλ' εκτείνεται πέραν αυτής. Και παρακολουθεί την Εκκλησία από τα χρόνια της ιδρύσεως της - σας υπενθυμίζω τη Σύνοδο των Αποστόλων. Μέσα στο σύστημα αυτό κανείς δεν αισθάνεται να συντρίβεται η

προσωπικότητά του. Αντίθετα αξιοποιείται το προσωπικό χάρισμα, η πρωτοβουλία, σπάζει η μονομιθικότητα, κατορθώνεται η σύνθεση των απόψεων και οι κοδομείται το Σύμα του Χριστού, η Εκκλησία.

* Σεβόμενοι το ανθρώπινο πρόσωπο και ζώντας συνοδικά, η Ορθοδοξία δεν διεξήχαγε ποτέ **ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ Ιεραποστολή** - δηλαδή **προσηλυτισμό**. Γιατί αυτός συντρίβει την παράδοση του ανθρώπου, την κοινωνία του, το πρόσωπό του, τον ίδιο τον άνθρωπο. Στην Ορθοδοξία γνωρίζουμε μόνο τον **ευαγγελισμό**. Πράγματι η Ορθοδοξία ευαγγελίζεται, δεν προσηλυτίζει. Αυτό μαρτυρούν στη θεωρία και την πράξη και οι άγιοι Ιεραπόστολοι - Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος, τους οποίους τιμά ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Ακαδημία. Όταν πήγαν στους Σλαύους, δεν τους ανάγκασαν να μάθουν Ελληνικά. Έμαθαν εκείνοι τα Σλαύικα. Διαμόρφωσαν το σλαύικό αλφαριθμητικό σύμφωνα με τους κανόνες της σλαύικης γλώσσας. Σεβάστηκαν, λοιπόν, τη γλώσσα τους, αυτούς τους ίδιους. Δεν τους εξελήνησαν. Προώθησαν όμως τον πολιτισμό τους, που φέρει έκτοτε έντονη την ελληνορθόδοξη σφραγίδα.

* 'Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας εκφράζεται στα κείμενα της Ακαδημίας, που αφορούν στο πρόγραμμά της **"ΚΡΗΤΗ 2020"**, που δείχνει μια πορεία προς το μέλλον με το πλαίσιο **"Κιβωτός"** που είναι η Ορθοδοξία και με το πνεύμα του **ασκητισμού**, που τη χαρακτηρίζει τόσο έντονα. Είναι μια κίνηση αντίθετη στην καταναλωτική νοοτροπία της εποχής και της κοινωνίας μας. Σημαίνει αντίσταση στην τάση του κόσμου να με ισοπεδώνει. Δεν του κάνω αυτή τη χάρη. Μένω αυτός που είμαι. Με την προσωπικότητά μου, τις παραδόσεις μου, τα όνειρά μου, τις ανατάσεις μου. Και θυμούμαι πάντα, πως είμαι ταξιδιώτης σ' αυτό τον κόσμο. Ταξιδεύοντας μέσα σ' ένα κόσμο, όπου επιτρέπονται τα πάντα, ξέρω πως δεν συμφέρουν τα πάντα. Γι' αυτό και **νηστεύω**. Παρατούμαι εθελοντικά. Ασκούμαι. Κερδίζω την πιό μεγάλη νίκη' τη νίκη πάνω στον εαυτό μου, στα πάθη μου.

* Ως λαός πορεύμαστε σήμερα προς την Ευρώπη πέραν του 1992. Είμαστε η μόνη Ορθόδοξη χώρα μέσα στους δύο δικές. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα, είναι προνόμιο. Όχι μόνο δικό μας. Είναι προνόμιο και των δύο δικές, γιατί με την Ορθόδοξη Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα ασφαλέστερης επικοινωνίας με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

* Το προνόμιό μας αυτό δημιουργεί μεγάλες ευθύνες σε όλο το εκκλησιαστικό μας σώμα. Και θα ήθελα εδώ να θυμίσω, πως όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τον πολυσέβαστο Μητροπολίτη μας, ούτε το τίμιο πρεσβυτέριον. Εκκλησία είναι ο λαός του Θεού. Όλοι οι πιστοί. Αυτό σημαίνει βέβαια επίσης, πως όταν κατηχορούμε την Εκκλησία, πρέπει να ξεκινούμε από τον εαυτό μας, για να φέρασσομε, αν χρειάζεται, στον Επίσκοπο. Επιμένω όμως στο ότι χωρίς λαϊκούς, Εκκλησία δεν υπάρχει. Όλους λοιπόν, κάη-

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ

Οι Ομάδες Εργασίας που συγκροτήθηκαν κατά το παραπάνω υπ' αριθμ. 1134 συνέδριο στα πλαίσια προετοιμασίας του Ευρωμεσοχειακού Κέντρου Νεότητας, συγκεντρώνονται κάθε βδομάδα στην Ο.Α.Κ. και ασχολούνται με τους παρακάτω κύκλους θεμάτων:

- Α' Ομάδα: KOINΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

Στόχος της Ομάδας αυτής είναι να μελετήσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα μέλη της και στη συνέχεια τους ανθρώπους της περιοχής για προβλήματα συνανθρώπων μας, που εκούσια ή ακούσια ζουν σε κάθε είδους κοινωνικό περιθώριο. Ο άρρωστος, ο ανάπηρος, εκείνος που ανήκει στις λεγόμενες ομάδες με "ειδικές ανάγκες", ο ναρκομανής, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ανθρώπος με ατομικά προβλήματα. Επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουμε πως είναι ο "ηλητίσιον" του Ευαγγελίου.

Πρώτος στόχος της Ομάδας αυτής είναι η μελέτη και πληροφόρηση για το καυτό θέμα των **ναρκατικών**. Μια σχετική Ημερίδα προγραμματίζεται για το Σάββατο, 4. Μαΐου.

- Β' Ομάδα: ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την τηλεοπτική μανία, τη ράθυμη και αμέτοχη παρακολούθηση των χειρονότων από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και προπαντός την αδιάφορη στάση μπροστά στο **άσχημο** που απειλεί ολοένα και περισσότερο το **κάθισμα** στη θεία Δημιουργία και στην ψυχή των ανθρώπων. Η Ο.Α.Κ. ήδη εφαρμόζει προγράμματα αισθητικής αγωγής στα πλαίσια του προγράμματός της "ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ", που, εκτός από την προαγωγή της προσωπικής καλαισθήσιας, βλέπει την τέχνη ως μέσο διαπροσωπικής κοινωνίας. Σ' αυτά τα πλαίσια οι νέοι της Ομάδας ασκούνται στην κριτική στάση απέναντι στην τέχνη και προσπαθούν να διακρίνουν ανάμεσα στις τάσεις και τις μορφές της, που διαστρέφουν την ανθρώπινη ευαισθησία και σ' εκείνες που αναδεικνύουν την τέχνη σε παράγοντα πνευματικής ανά-

→ ρικούς και λαϊκούς, πρέπει να μας απασχολεί ο ρόλος μας, ως Θρησκόδεξων, μέσα στην ενωμένη Ευρώπη.

* Η Κρήτη είναι μια πρωθημένη έπαλξη της Θρησκόδεξιας και του Ελληνισμού. Πίσω της βρίσκεται το Λιβυκό και πέραν απ' αυτό ένας κόσμος, για τον οποίον έχει ειδική αποστολή η Κρήτη. Γιαυτό και, τελειώνοντας, εύχομαι, οι ωραίοι ανθρώποι αυτού του τόπου, εδραιωμένοι στο χθες και προσανατολισμένοι στο 2020, να αποδειχθούν πρωτοπόροι.

(Ελεύθερη σύνοψη της ομιλίας του Καθηγ. *N. Μητρατσιώτη* στην εκδήλωση αριθμ. 1136).

τασης του ανθρώπου για το θέο, την πηγή της αρμονίας και του κάλλους.

- Γ' Ομάδα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η γη μας υποφέρει εξ αιτίας μας. Γίνεται θύμα μας, που στη συνέχεια εκδικείται τους θύτες του. Σε μια προσπάθεια έμπρακτης εκδίλωσης της αγάπης των νέων προς τη φύση και τη ζωή, η Ομάδα θέλει να βοηθήσει στη συνειδητοποίηση του χειρονότος, πως η γνώση των οικολογικών προβλημάτων είναι βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της αρμονίας και της ισορροπίας της φύσης. Ο καθένας μας πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να κατανοήσει πως η φροντίδα για τη θεία Δημιουργία είναι υπόθεση ζωής, που δεν ανέχεται ούτε αναβοθή, ούτε φυγή από την προσωπική και τη συλλογική ευθύνη. Με το δεδομένο ότι τα οικολογικά προβλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα, τοπικά και παγκόσμια, η Ομάδα θεωρεί αναγκαία την τακτική συνεργασία σε παγκόριτο και ευρύτερο επίπεδο. Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η εκδήλωση υπ. αριθμ. 1137. Θα ακολουθήσει το καλοκαίρι συνεργασία των μελών της Ομάδας με νέους από διάφορες χώρες στο ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ.

Οι υπεύθυνοι των Ομάδων:

Ά. Βαθιλανάτος, Β. Διακοπούλου,
Κ. Καρκαλά-Ζορμπά, Κ. Ζορμπάς, Α. Spengler

(συνέχεια από τη σελ. 171)

Ο.Α.Κ. Η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει πόσο χρήσιμη είναι μια τέτοια σύναξη, που επιτρέπει μια πιό ουσιαστική διαπροσωπική επικοινωνία και από κοινού μελέτη των προβλημάτων και των προγραμμάτων μιας επιστημονικής κοινότητας. Φέτος οι φίλοι μας βιολόγοι επισκέφθηκαν και το Ευρωμεσοχειακό Κέντρο Νεότητας και φύτεψαν μαζί μας χαρουπιές κατά μήκος της βορειότητας του πλευράς.

16. Λύκειο Σαπών Ροδόπης.

18. Δημοτικό Σχολείο Ναυστάθμου Σούδας.

1142 23.-24. Επικοινωνία, Έκφραση, Δημιουργία

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους σπουδαστές του χανιώτικου Κέντρου Επικοινωνίας, Έκφρασης και Δημιουργίας, υπό την ευθύνη του *M. Φιλιππάκη*. Υστερα από επίσκεψη στο Ευρωμεσοχειακό Κέντρο Νεότητας συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στο μέλλον.

23. Ομάδα αθλοδαπών στρατιωτικών.

27. Ομάδα στρατιωτικών από τη Γερμανία.

28.-31. Η υπό την προεδρία του *A. Παπαδερού* Επιτροπή Αναθεωρήσεως του Συντάγματος και των Κανονισμών του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (*K.E.K.*) συνεδριάζει στην Ο.Α.Κ. και επεξεργάζεται τα σχετικά κείμενα.

Αξιοποίηση του Υδατικού Δυναμικού της Κρήτης: Πρόκληση και Ευκαιρία.

Το νερό είναι ένα δώρο του θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος, ενώ μπορεί να επιβιώσει μέχρι και σαράντα μέρες χωρίς τροφή, αντίθετα χωρίς νερό δεν μπορεί να διατηρηθεί παρά λίγες μόνο μέρες. Το αυτό συμβαίνει και στη γεωργία, όπου τα φυτά δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς νερό. Επομένως η εξασφάλιση μελiorικά των απαιτούμενων υδατικών πόρων για τις υδρεύσεις και αρδεύσεις είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Στον ανήσυχο κόσμο που ζούμε με τους κινδύνους από πόλεμο, θεψυδρία, πείνα και επιδημίες, η Κρήτη μας, αν και είναι νησί, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας υδατικών πόρων. Αντίθετα, η ορθολογική αξιοποίηση του πλούσιου υδατικού της δυναμικού είναι μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία. Μία πρόκληση, ώστε να σταματήσουν τα νερά της να τρέχουν ανεκμετάλληστα στη θάλασσα, όταν σε αλλα μέρη του πλανήτη μας άνθρωποι περιάνουν από έλλειψη νερού. Μία ευκαιρία, ώστε η αξιοποίηση και διαχείριση των νερών της να γίνει με βάση τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις και εμπειρίες, χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητάς τους, με σεβασμό προς το περιβάλλον και με ελαχιστοποίηση του κόστους ανά κυβικό μέτρο χρησιμοποιούμενου νερού.

(Απόσπασμα από την εισήγηση του δρ. Λ. Παυλάκη, πρβλ. αριθμ. 1133).



Υδρ: πηγή ζωής.

Στις πράξεις της Εκκλησίας, όπου χρησιμοποιείται το νερό, δεν προσαθούμε να προσδόσουμε στο υγρό στοιχείο κάποιες ειδικές μαγικές ή μυστικές ιδιότητες, δεν σκοπεύουμε σε καμμιά αλλαγή ή αλλοίωση της ύπηρσης του νερού. Ο Χριστός ενσαρκώθηκε για να επανορθώσει τη σχέση του κόσμου με το θεό. Έτσι και μεις συμβάλλουμε με τον τρόπο αυτό στην "επανόρθωση" της χρήσης του νερού, ως μέσου κοινωνίας με το θεό. Το νερό είναι εκείνο που ενώνει το απέραντο και το μακρυνό, είναι δρόμος και πλούτος. Περιέχει και φιλοξενεί το πρόσωπο του θεού. Δεν μπορεί να είναι ιδιόκτητο και ιδιωτικό, δεν μπορεί να είναι τόπος και τρόπος καταστροφής. Δεν μπορεί να είναι δοχείο απορριμάτων και κάθε είδους αποβλήτων... Το νερό είναι στοιχείο ελπίδας.

(Απόσπασμα από την εισήγηση του Α. Βασιλανάτου, πρβλ. αριθμ. 1133)

Από τα ερχόμενα:

* Τον Απρίλιο αναμένεται στην Ο.Α.Κ. ο Μακαρ. Πατριάρχης Αντιοχείας Ιγνάτιος Δ', που θα ανακηρυχθεί σε ΕΤΑΙΡΟΝ της Ακαδημίας.

* Συνέρχεται τον Απρίλιο στην Ακαδημία του Liebfrauenberg, κοντά στο Στρασβούργο, η κοινή συνεδρία του Προεδρείου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών. Στο όργανο αυτό μετέχουν, από πλευράς Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Ελβετίας Δαμασκηνός και ο Αρχές Παπαδέρος. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν και τα της μεγάλης πανευρωπαϊκής διεκδηλησιαστικής συνάξεως, που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Ο.Α.Κ. και θα ασχοληθεί με θέματα επανευαγγελισμού της Ευρώπης.

* Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την 50ή επαύτειο της ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, η Ο.Α.Κ. οργανώνει, από 23 έως 25 Μαΐου, τη ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ. Στη Διάσκεψη, που έχει ενταχθεί στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, έχουμε προσκαλέσει αντιπροσώπους των Εκκλησιών της Κρήτης, Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και των Εκκλησιών των άλλων χωρών, στρατεύματα των οποίων συγκρούσθηκαν στην Κρήτη τον Μάιο του 1941. Η παρέλευση μισού αιώνα μας επιτρέπει να ξαναδούμε ψύχραιμα το παρελθόν και να προσβλέψουμε με ελπίδα στο μέλλον.

* Το ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους νέους του τόπου μας και άλλων χωρών, που θα ζήσουν και θα εργασθούν μαζί μας το ερχόμενο καλοκαίρι. Με ιδιαίτερη χαρά περιμένουμε τους φοιτητές των Ορθοδόξων Θεολογικών Σχολών, που έχουν προσκληθεί για τον Αύγουστο.

Σημάδι ελπίδας!

"...Σου στέλνω ακόμα και μια επιταγή 80.000 δραχμ. διωρεά για την καινούρια αίθουσα που διάβασα ότι δυσκολεύεστε να τελειώσετε, και παρακαλώ να τη δεχτείς σα μικρή συνεισφορά στο να στηθεί ένα ίδρυμα που και μόνο η σκέψη ότι υπάρχει μου δίνει χαρά...".

Φάνης Κακριδής

"ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ"

Τριψηνιαίο περιοδικό
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

73006 Κολυμπάρι - Χανιά

Τηλέφ.: 0824-22245 TELEFAX: 0824-22060

TELEX: 0291 253 OAC CRETE

Διευθυντής Συντάξεως και υπεύθυνος κατά το νόμο:

Αλέξανδρος Παπαδέρος

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κων/νος Σανιδάς

Ιωαννίνων 6 - Μοσχάτο - Τηλ.: 9414233

Ετήσια συνδρομή δρχ. 500 - Εξωτερικού δοθ. 10

Εμβάσματα: ATE - Χανιά, Λοχαριαμός 3233/3260

Τιμή τεύχους δρχ. 100

Γίνονται δεκτές προαιρετικές εισφορές

Για τα μη ενυπόγραφα κείμενα την ευθύνη έχει ο Διευθυντής Συντάξεως.