

The Ecumenical Patriarch Bartholomaios planted an olive tree in the EYC, 1992





# LEARNING ABOUT TRADITIONAL SOWING HARVESTING AND OTHER ACTIVITIES











At the vineyard of the EYC





# OAC-INSTITUTE OF THEOLOGY AND ECOLOGY

HERBARIUM J. ZAFFRAN



OAC - Foundation under the auspices of His All holiness, the Ecumenical Patriarch Bartholomeos International Conference "Ecological Theology and Environmental Ethics" (EcoTHEE-08) June 2-6, 2008 Orthodox Academy of Crete (OAC) Chania, Greece ORGANIZERS General Chair: Alexandros Papaderos (Greece) Program Chair: Heather Eaton (Canada)
 Program Vice Chair: Sigurd Bergmann (Norway) Co-chairs: Lucas Andrianos (Greece)
 Tim Cooper (UK)
 Rüdiger Noll (Belgium)
 lulian Rusu (Romania) Jacques Zaffran (France) Local committee: Ioanna Komninou, Emmanuela Larentzak MPORTANT DATES: Abstract Submission Deadline: December 30, 2007 Author Notification: February 4, 2008 Final Manuscript Due: April 2, 2008 SUPPORTING INSTITUTIONS: The Institute of Theology and Ecology of the OAC Canadian Forum on Religion and Ecology European Forum for the Study of Religion and the Environment Conference of European Churches For further information and details of the CALL FOR PAPERS. please visit the website of the conference: www.oac.edu.gr/artman/uploads/ecothee-08.pdf



### DRUGS







#### Dialogues of Reconciliation (the Bulletin of the OAC)





## καταλλαγής διάλογοι

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ \* ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 \* Αριθμ. Φύλλου 79 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ • GR - 73006 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ

#### ÉLAN VITAL OECUMÉNIQUE

προηγούμενος αιώνας έχει χαρακτηρισθεί, μεταξύ άλλων, και ως ο αιώνας του Οικουμενισμού. Δηλαδή ως ο αιώνας των μεγάλων πρωτοβουλιών για την έξοδο των χριστιανικών παραδόσεων από την αθέλητη ή αυτάρεσκη εσωστρέφεια, τη διάσταση, την αποξένωση και ακοινωνησία, για την εξομάλινση περιττών σημείων τριβής, την προαγωγή υπεύθινου διαλόγου προς επίτευξη θεολογικά εφικτών συγκλίσεων με τελικό στόχο την αποκατάσταση της ενότητας και κοινωνίας και ακόμη για την αμοιβαία στήριξη και την κατά το δυνατόν από κοινού μαρτυρία του Ευαγγελίου και διακονία των αναγκών ατόμων και κοινωνικών συνόλων. Οι πρώτες από τις πρωτοβουλίες αυτές λαμβάνονται περίπου την ίδια εποχή, που η επιστημονική έρευνα, τέχνη και η φιλοσοφική σκέψη εναντιώνονται δυναμικά στη στατική αντίληψη για τον κόσμο και τη ζωή (Freud 1900, Max Planck 1901, Einstein 1905 κ.ά.).

Πρωτοπόρο και σ' αυτή την οικουμενική προσπάθεια για την υπέρβαση της στατικότητας στις διεκκλησιαστικές σχέσεις υπήρξε το Οικουμενικό Πατριαρ-



χείο, το πάντοτε υπέρ μιας ζωντανής και αλληλέγγυας Οικουμένης δεόμενο και εργαζόμενο. Με την Εγκύκλιο του 1902 και εκείνη του 1920 προς τις όπου γης Εκκλησίας του Χριστού και άλλες συναφείς διορθόδοξες και διεκκλησιαστικές ενέργειες άνοιξε καινούριους δρόμους για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Σύμπορεύθηκε αργότερα ολόκληρη η Ορθοδοξία. Ουδείς ζημιώθηκε. Πολλοί έδρεψαν καρπούς. Προπαντός οι Ορθόδοξοι. Και όπου έγιναν αποδεκτά κείμενα θεολογικής σύγκλισης, αυτά ήταν επιβεβαίωση της κοινής πίστεως της αρχαίας, αδιαίρετης Εκκλησίας.

Προς το τέλος του αιώνα παρατηρήθηκε, δυστυχώς, ένα είδος «οικουμενικής κοπώσεως». Αυτή ενθάρουνε όσους είχαν διατυπώσει εξ αρχής ή κατά την οικουμενική πορεία επιφυλάξεις, να αισθανθούν δικαιωμένοι, να επιδιώξουν συσπειρώσεις και να εντείνουν τις αντιρρήσεις τους.

Αυτό το κλίμα παραίτησης από το όραμα της καταλλαγής ισοδυναμεί κατ' ουσίαν με ανυπακοή στο θέλημα του Θεού και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ανατροπή αυτού του κλίματος δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δομικές αναδιατάξεις. Εκείνο που φονούμε ότι χρειάζεται πρωτίστως, είναι ότι, σε άλλο βέβαια συσχετισμό, είχε ονομάσει (1907) ο Henri Bergson δημιουργό εξέλιξη, διεπόμενη από ένα ανάβρυσμα, μια ζωτική ορμή («έlan vital»), κάτι ανάλογο προς τη λειτουργική προτροπή «άνω σχώμεν τάς καρδίας». Μια δημιουργική οικουμενική ζωτική ορμή, που μόνο από τον Παράκλητον μπορεί να εκπορευθεί, το «Πνεϋμα τής άληθείας» και χορηγόν της όντως ζωής. Διάτυρη οφείλει να είναι, λοιπόν, η επίκληση της έμπνευσης και της αρωγής Αυτού, προκειμένου να διαλυθούν «τα σκιώδη» των δισταγμών και των αμφιταλαντεύσεων, να υπερνικηθεί η αδράνεια και να χαραχθεί μια νέα, βατή οικουμενική πορεία προς ορατούς στόχους.

Καθοριστικά προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να αποδειχθούν όσα προγραμματίζονται για τα επόμενα χρόνια. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν θα παγιδευτούν στα ίδια αδιέξοδα, αλλά θα προσλάβουν τη δυναμική της ζωτικής οικουμενικής ορμής που απαιτεί ο σημερινός, όλως κρίσιμος καιρός της παγκόσμιας Ιστορίας:

Τον προσεχή Φεβρουάριο (14-23) συνέρχεται στο Porto Alegre της Βραζιλίας η 9η Γεν. Συνέλευση του Παγχοσμίου Συμβουλίου Εχλλησιών (Π.Σ.Ε.). Το θέμα της Συνέλευσης ("God, in your grace, transform the world": «Θεέ, εν τη σοι χάρτι μεταμόρρφωσον τόν κόσμον») συνάδει προς την προσεμλή στην ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα εσχατολογική προσπτική της εν Χριστώ μεταμορφώσεως «των πάντων» δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος εις δόξαν Θεού Πατρός (Φιλίπ. 2, 11).

Θα ακολουθήσει (4 – 8 Σεπτ. 2007 στο Sibiu Ρουμανίας) η 3. Ευρωπαϊκή Οικουμενική Συνέλευση, που συνδιοργανώνουν το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) και το Συμβούλιον των Ρωμαιοκαθολικών Επισκοπικών

# YOUTH AND CULTURAL HERITAGE



### **CELEBRATING**

**WORK** 

AND

FELLOWSHIP!



THE FUTURE OF THE OAC DEPENDS ON GOD'S MERCY AND THE LOVE OF ITS FRIENDS Will our love grow cold?

NEVER!

